

MARTIN LUTHER KING

Schrijver: Thijs van den Dungen
Groep: 7A Boomgaard School
Datum: vrijdag 3 april 2020 2

Inleiding

Waarom ik dit onderwerp heb gekozen?

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat, ik het interessant vind om over rassendiscriminatie te hebben. Want ik vind rassendiscriminatie heel oneerlijk omdat er wordt geoordeeld op de buitenkant en niet op je innerlijk. Martin Luther King heeft zijn leven gevochten voor een gelijke wereld daarom wilde ik meer over hem weten.

In hoofdstuk 1 vertel ik hoe Martin Luther King opgroeide tot dat hij ging studeren.

In hoofdstuk 2 vertel ik over de wereld van toen waarin Martin Luther King leefde in Amerika.

In hoofdstuk 3 vertel ik over de strijd voor gelijkheid. Martin Luther King was één van de belangrijkste Afro-Amerikaanse leiders.

Hoofdstuk 4 gaat over de Droom van Martin Luther King en zijn speech.

In hoofdstuk 5 vertel ik wat Martin Luther King heeft gedaan voor de wereld. 3 Inhoudsopgave

Wat ga je in mij hoofdstukken lezen?

Inleiding

1.Hoe groeide Martin Luther King op?

2.De wereld van Martin Luther King

3. De strijd voor gelijkheid

4. De droom van Martin Luther King

5. Wat zie je nu nog van de daden van Martin Luther King?

Nawoord.

Bronnen

1.Hoe groeide Martin Luther King op?

De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden is: Waarom moest Martin Luther King van iedereen houden? Martin Luther King is geboren op 15 januari 1929 in Amerika in de woonplaats Georgia. Hij is gestorven op 4 april 1968. Zijn echte naam is Michael Luther King. Hij groeide op in een gezin met een vader en moeder, een broer en een oudere zus. Zijn vader en grootvader waren dominee. Dus Martin Luther King groeit ook op in de

kerk. Als hij vijf jaar is zingt hij allemaal liedjes uit de Bijbel. Ook tijdens het avondeten worden er veel verhalen verteld over het geloof. Zijn oma kon prachtige verhalen vertellen.

Schoenen poetsen

Er zijn een aantal belangrijke momenten in Martin Luther King zijn jeugd. Een daarvan was toen Martin Luther samen met zijn vader schoenen wilde gaan kopen. Ze moesten in een aparte ruimte voor zwarten gaan zitten. Zijn vader weigerde dit. Wat een belediging! Hij pakte Martin bij de hand en ging weg zonder schoenen te kopen. Dat is Martin nooit vergeten. De vader van Martin Luther King kon hier ook niet goed tegen. Hij vond dat je zwarte mensen niet anders dan anderen mocht behandelen.

Beste vrienden

Nog een heftig verhaal is het deze. Als jongen van 6 jaar had Martin Luther King een beste vriend. Het was een witte buurjongen met wie hij heel veel omging. Toen zij naar school moesten gaan, konden zij helaas niet naar dezelfde school. Want er waren aparte scholen voor witte en zwarte kinderen. Martin werd helemaal verdrietig toen de ouders van zijn beste vriend het niet met goed vonden om met Martin te spelen. Daarna gaan zijn ouders met hem in gesprek. Zij vertellen over de geschiedenis van slavernij en het racisme wat er al jaren is in de VS. Na dat gesprek zegt Martin: 'ik ga later alle witte mensen haten'. Maar zijn ouders leren hem en zeggen; 'het is je christelijke plicht om van iedereen te houden'.

Het Noorden

Toen Martin Luther King 14 jaar oud was ging hij werken in Connecticut. Hij ging daar aan de slag bij een tabaksplantage. Daar ging alles anders. Hij mocht gewoon overal zijn en er waren veel minder verschillen tussen witte en zwarte mensen. Martin Luther King had het daar heel erg naar zijn zin. Hij werd goed behandeld want hij kreeg een goede slaapplek en iedere dag kreeg hij eten. Toen hij weer terugging naar Atlanta, merkte hij dat er daar veel meer gediscrimineerd werd. In die tijd was er namelijk een groot verschil waar je opgroeide in Amerika. 5

Studeren

Op 15-jarige leeftijd ging Martin Luther King Sociologie studeren. Het was een fijne schooltijd voor hem. De leerlingen moesten oplossingen bedenken om het racisme op te lossen. Dit vond hij super interessant. Hij kwam er toen achter dat hij net als zijn vader Dominee wilde worden. Zodat hij de mensen in de kerk kon leren hoe oneerlijk racisme en discriminatie kon zijn.

Martin Luther King ging in 1951 verder studeren in Boston om dominee te kunnen worden. Als dominee wilde hij net als zijn held Gandhi oproepen tot geweldloos verzet. Uiteindelijk werd Martin Luther King dominee bij de kerk van de Baptisten in Montgomery. Er was daar veel rassenhaat en Martin Luther King vond dat hij juist daar voor de rechten van de donkere bevolking moest opkomen.

Martin Luther King kon als dominee goede preken maken en de mensen toespreken over de rassenscheiding. Hij was ervan overtuigd dat je zonder geweld de wereld beter kon maken. Hij was vastbesloten om zwarte en witte mensen te vragen om actie te voeren. In het begin waren het vooral de zwarte mensen die wilden meedoen.

Gezin

In 1953 toen hij 24 jaar was trouwde Martin Luther King met Coretta Scott. Zij kregen 4 kinderen. Martin Luther King III, Yolanda King, Dexter Scott King en Bernice King. Coretta Scott is overleden door een hartaanval toen ze 78 was. 6

2.De wereld van Martin Luther King

De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden is: wat kwam ervoor in de wereld van Martin Luther King

De Jim Crow Wetten

De slavernij speelde een grote rol in het leven van Martin Luther King. De slavernij was al wel afgeschaft, maar de problemen daardoor waren er nog. Veel families hadden voorouders die ook slaaf waren geweest. In die tijd was het heel normaal als Afro-Amerikaans persoon om het bezit te zijn van een wit iemand. Je werd dan aan het werk gezet, op het land, waar het gewoon was dat je in de bloedhitte bijvoorbeeld katoen ging plukken. Afro-Amerikaanse gezinnen hadden vaak helemaal niets, ze werden gezien als domme mensen, die vooral vies en zwaar werk moesten doen.

Vanaf 1877 waren de Jim Crow Wetten actief. Dat betekende dat er een wet was die witte en zwarte mensen ongelijk maakte. Zwarte mensen gingen naar aparte scholen, mochten niet naar dezelfde winkels, hadden geen stemrecht en mochten bijvoorbeeld ook niet naar een wc voor witte mensen.

De Ku Klux Klan

Dan was er ook nog de Ku Klux Klan. Dit was een moordzuchtige bende die bestond uit oud-soldaten. Hun doel was zo veel mogelijk Afro-Amerikaanse mensen uit te roeien. Zij waren namelijk bang dat er te veel Afro-Amerikaanse mensen zouden komen. Om dit tegen te houden gingen zij 's nachts verkleed als een soort spook, met puntmutsen op, op zoek naar zwarte mensen. Zij deden verschrikkelijke dingen. Huizen in de brand steken, je met een touw achter een paard aan spannen en het paard laten rennen. De KKK hing ook Afro-Amerikaanse mensen aan een touw met strop. Dit deden zij omdat zij dachten dat God er alleen was voor witte mensen. Wat zij ook deden was een campagne beginnen om zelf beroemd te worden, maar zij zorgden ervoor dat er onzinverhalen kwamen over zwarte mensen in de krant. Er werd geschreven dat zwarte

mensen witte vrouwen gingen verkrachten of dat zij roofmoorden hadden gepleegd. De KKK planden ook aanslagen op bussen met zwarten kinderen die naar school gingen. Alles om zwarte mensen weg te jagen. Dit alles om het witte raszuiver te houden.

Vrijheid

Wat ook een belangrijke gebeurtenis was, was de Tweede Wereldoorlog. Veel Afro-Amerikaanse vechten in een apart zwart leger tegen de vijand Duitsland. Zij vechten voor de vrijheid van Europa en Amerika. Toen de oorlog voorbij was, kwamen zij erachter dat zij zelf helemaal niet vrij waren. Zij vonden het oneerlijk dat er werd gekeken naar uiterlijk en naar de huidskleur van mensen. Ook vonden zij het erg oneerlijk dat zij geen vrijheid van meningsuiting hadden en dat er geen stemrecht was voor zwarte mensen. De Jim Crow Wetten waren er nog steeds, zelfs na de oorlog. Steeds meer Afro-Amerikanen werden ontevreden en er kwam steeds meer een gevoel dat zij iets moesten doen om deze situatie te veranderen. 7

3. De strijd voor gelijkheid

De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden is: Hoe ontstond de strijd voor gelijkheid?

Wat wilde Martin Luther King bereiken? Hij vocht voor vrijheid en gelijke rechten voor witte mensen en Afro-Amerikaanse mensen. Omdat Martin Luther King als dominee zo goed kon spreken waren er steeds meer mensen die net als hij actie wilden voeren. Maar in 1955 wordt hij in een klap beroemd, door een vrouw Rosa Parks.

Rosa Parks

Op een dag in 1955 zat er een vrouw in de bus. Dat was Rosa Parks. Ze zat op een zit plek voor witte mensen. Er kwam een vrouw met een witte huidskleur en die vroeg aan haar de plek af te staan. Rosa Parks weigerde dit. Zij vond het oneerlijk dat witte mensen voorrang kregen op een plek om te zitten. De politie kwam en gaf de witte passagier gelijk. Rosa kreeg een boete van 10 dollar en ze werd gearresteerd. De wet was dat donkere mensen achter in de bus moesten zitten en als er geen plek meer was, dan moesten Afro-Amerikanen opstaan voor witte mensen.

De busboycott

Martin Luther King vond dat dit niet kon. Hij was het eens met Rosa Parks en hij besloot in actie te komen. Op dat moment was hij Dominee en kende hij al veel mensen vanuit de Baptistenkerk. Hij vraagt hen om niet met het openbaar vervoer te gaan, totdat de wet veranderd is en alle mensen dezelfde rechten hebben in de bus.

`Ga niet met de bus naar het werk, naar de stad, naar school of ergens anders heen op 5 december. Er is weer een zwarte vrouw gearresteerd en

gevangengenomen omdat zij weigerde haar plaats in de bus af te staan. Ga maandag niet met de bus naar de stad, naar school of ergens anders heen. Als u naar uw werk moet, neem dan een taxi, rijdt met iemand mee of ga lopen. Kom maandag om 19.00 uur naar een massabijeenkomst in Molt Street Baptist Church voor meer informatie.'

Heel veel Afro-Amerikaanse mensen zijn het helemaal eens met hem en erg blij dat er actie wordt gevoerd. Zij nemen niet meer de bus, maar gaan lopend. Soms flinke afstanden, maar dat maakt ze niet uit. De busmaatschappij ging zelfs bijna failliet, omdat er nog maar zo weinig mensen met de bus gingen.

De bus boycot van Martin Luther King duurt 382 dagen. Na 382 dagen is er een grote overwinning, want in 1956 wordt de wet veranderd. Zwarte en witte mensen hoeven niet meer gescheiden in de bus te zitten. Het mooie van deze actie was, dat het allemaal op een geweldloze manier was gegaan.

De SCLC

Na deze geweldige actie gaan Martin Luther King en andere zwarte leiders met elkaar in gesprek. Zij beloven dat zij zich gaan verzetten tegen racisme. In 1957 werd de Southern Christian Leadership Conference (SCLC) opgericht. Martin Luther King wordt daar de voorzitter van. Het is een mensenrechtenorganisatie, zij willen zich zonder geweld verzetten en vechten voor gelijkheid. Hun eerste belangrijk doel is te zorgen dat zij kiesrecht krijgen. Het was voor Martin Luther King niet altijd makkelijk om voorzitter te zijn. Hij is zelf 4 keer gearresteerd tijdens protesten. Hij werd steeds vaker aangevallen en hij en zijn gezin werden bedreigd door boze witte mensen uit het Zuiden.

8

Voor de mensenrechtenorganisatie SCLC moest Martin Luther King ook veel reizen. Hij en zijn gezin gingen ook een maand naar India. Daar ging hij zijn grote held Gandhi bestuderen. Ook Gandhi streed voor een gelijke wereld. Maar ook weer zonder geweld. Martin Luther King leert veel in die periode en besluit door te gaan voor zijn ideale wereld. Een wereld waarin je niet op je uiterlijk wordt bekeken, maar op je innerlijk. Een wereld met gelijke rechten, voor gelijke mensen. Martin Luther King werd steeds populairder en steeds meer mensen volgden hem. Maar Afro-Amerikaanse jongeren waren het niet eens met de geweldloze manier. Zij vonden dat het allemaal veel te langzaam ging en zij dachten dat geweld een veel betere manier was. 9

4. De droom van Martin Luther King

De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden: Wat is de droom is van Martin Luther King?

De Mars naar Washington

Op 28 augustus 1963, werd er een mars gehouden naar Washington. De zwarte bevolking vond dat zij even veel rechten verdienden, maar te lang moesten wachten tot er echt iets veranderde. Ze wilden actievoeren! Niet iedereen was het daar mee eens. Want stel dat er toch geweld zou worden gebruikt. Martin Luther King besloot de mars te leiden. Hij had zich goed voorbereid en was van plan om het op een geweldloze manier te doen. 250.000 mensen liepen naar het gedenkteken van Abraham Lincoln en daar zou de mars beginnen. Het was goed dat er daar ook 60.000 witte mensen bij waren. Ook zij vonden dat zwart en wit gelijk moest zijn. Het ging gelukkig goed, er waren geen problemen en zwarte en witte mensen liepen naast elkaar. Soms hand in hand.

I Have a Dream

Martin Luther King had een speech voorbereid en die heette "I Have a Dream". In New York had hij de speech geschreven. Maar toen hij eenmaal ging praten, ging het als vanzelf. Toen kwam zijn beroemde en legendarische speech. Het ging erover dat Martin Luther King een droom had om de ongelijkheid recht te trekken en dat zwarte en witte mensen dezelfde rechten hadden. Zijn droom ging over een verandering in de mens zelf en om vrijheid en veiligheid. In de speech vertelde hij dat zij zouden doorgaan met geweldloos verzet.

De speech

"Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware betekenis van zijn credo zal naleven: "Wij zijn van oordeel dat de volgende waarheden vanzelf spreken: dat alle mensen gelijk geschapen zijn". Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat, die smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte van onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag." 10

Sociale media

Na deze speech waren heel veel mensen het met hem eens. Kranten schreven erover en nog meer mensen stonden achter hem. Juist dat kranten erover schreven, op een positieve manier, was bijzonder. Normaal stonden in de kranten alleen maar slechte en gewelddadige dingen over zwarte mensen. Zijn speech werd zelfs uitgezonden op televisie. 11

5. Wat zie je nu nog van de daden van Martin Luther King?

De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden is: Wat heeft Martin Luther King gedaan voor de wereld?

Ik zet het nog allemaal even op een rijtje. Na de bus boycot is er een wet aangenomen die ervoor zorgde dat er geen scheiding meer was in het openbaar vervoer. Stel je voor wat dat betekende voor Afro-Amerikaanse mensen, die elke dag met de bus naar hun werk gingen. Ze hoefden niet meer op te staan voor witte mensen, ze werden niet meer beledigd in de bus en hoefden als het druk was niet te gaan lopen.

De burgerrechtbeweging

Doordat Martin Luther King voorzitter en leider was van de burgerrechtenbeweging heeft hij veel moeten doorstaan maar vooral ook veel bereikt. Zijn grootste ideaal was dat mensen niet meer op hun uiterlijk werden beoordeeld, maar op hun innerlijk. Er zijn 2 wetten voor hem heel belangrijk.

1. De afschaffing van de Jim Crow Wetten
2. Kiesrecht, want daarvoor mochten Afro-Amerikaanse mensen niet stemmen, zij telden niet mee

De Civil Rights act

Na zijn beroemde speech 'I have a Dream' tijdens de Mars van Washington is de wet veranderd. In 1964 kwam de Civil Rights Act. Martin Luther King was superblij en iedereen in de burgerrechtenbeweging. Want er was nu geen rassenscheiding meer op scholen, ook niet op het werk en in restaurants. Maar hij wist dat hij nog hard moest werken, want er leefden nog veel mensen in armoede. 12

De Nobelprijs

In 1965 heeft hij met zijn burgerrechtenbeweging voor gelijk stemrecht (Voting Rights Act) gezorgd. Ik vind dat hij dan ook echt een held is. Gelukkig vonden veel mensen hem ook echt een held, want op 14 oktober 1964 heeft Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Vooral omdat hij alles zonder geweld voor elkaar heeft gekregen. Stel je eens voor dat er zoiets heftigs aan de gang is in onze wereld en dat je dan moet strijden voor heel veel mensenlevens. Hij kreeg door zijn geloof in God en zijn vrijheid, veel poëtische woorden. Martin Luther King kon prachtig prediken en daarom kwamen duizenden mensen naar zijn mars. Je moet toch moedig zijn om tegen het witte volk in te gaan en zo je leven riskeren. Dat vind ik inspirerend!

Ik denk dat als Martin Luther King er niet was geweest dat Barack Obama nooit de president van Amerika zou zijn geworden.

Vermoord

Helaas is Martin Luther King op een verschrikkelijke manier doodgegaan. Hij werd waarschijnlijk doodgeschoten door James Earl Ray op 4 april 1968 op het balkon van het motel waarin hij sliep. De dader is gearresteerd en heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. De familie van Martin Luther King heeft altijd getwijfeld of de juiste dader wel zijn straf heeft gekregen.

Nawoord

Om dit werkstuk te kunnen schrijven heb ik:
Met mijn ouders gepraat om te kijken of dat zij informatie hadden. Zelf informatie gezocht op het internet. Door eerst steekwoorden op te schrijven eigen stukjes tekst geschreven

Wat ik nog een keer zou gebruiken:

Met steekwoorden stukjes tekstschrijven.

Wat beter kon:

De planning van wanneer ik iets moest doen.

Bedankt:

Mijn moeder omdat ze veel weet over Martin Luther King
Juf Kim die bij ons in de straat woont en die door Corona geen les kon geven en mij heeft geholpen met het plannen.

Bronnen

- Wikikids
- Wikipedia
- <https://kernles7-ikhebeendroom.weebly.com/martin-luther-king.html>
- Scholieren.com
- Martin Luther King NOS
- Martin Luther King-Dominee en burgerrechtactivist
- Spreekbeurten.info
- Martin Luther King| Isgeschiedenis
- Martin Luther King jr.
- Day 2021 - beleven.org
- Martin Luther King is dood maar zijn boodschap leeft-AD.nl
- Martin Luther King-Andere tijden
-

Filmpjes

- Clipphanger
- Klokhuis
- SchoolTV